

Gamla Blackebergare alltmer engagerade i skolan

En av de sköna julidagarna infann sig infann sig Föreningen Blackeberg ares två vårstipendiater på den traditionella mötesplatsen Vällingehus där Medlemsbladet bjöd på en enkel lunch. Emilia Palm och Oscar Almgren hade båda efter tredje årskursen på Blackebergs gymnasium just lämnat skolan för gott och fick tid att utveckla både sitt förflutna och sina framtidsplaner för oss. Läs om dem på tredje sidan.

Detta stipendium är årsbarn med föreningens pånyttfödelse vid millennieskiftet. Skolan hade just firat sitt första halvsekel med en synnerligen välbesökt fest 1999. Den resulterade i ett smärre ekonomiskt överskott som blev grunden för stipendiet.

Det skulle tilldelas den eller dem som bidragit till sammanhållningen på skolan, den så kallade Blackebergsandan om man så vill och har utdelats varje vår sedan dess. De belönades av en nämnd på skolan.

För fem år sedan väcktes tanken att föreningen skulle dela ut ännu ett stipendium i samband med julavslutningen och det skulle föreningen bestämma över helt själv: ämnesval för en uppsatstävling och jury. Det har vi sedan hållit fast vid och det kommer att upprepas i höst. Eftersom många av stipendiaterna är tredjeårskursare brukar de vara skingrade som agnar för vinden något år senare och inte alltid lätta att samla till våra årsmöten. Men vid föreningens årsmöte i mars i år drog Malin Carlström ned stormande applåder när



hon kommenterade och citerade sin hedersnämnda uppsats. Hon går i tredje årskursen nu och har alltså möjlighet att delta en gång till. Läs mer på sidan två.

Föreningen bidrar också med andrapriset i skolans årliga retoriktävling, se sidan 6, och har dessutom vid något tillfälle varit med och sponsrat skoltidningen Aquila. Det finns säkert möjligheter att utvidga detta samarbete om våra medlemmar stöder tanken.

På tal om skoljubileeer. Nästa år, 2013, är det faktiskt 60-årsjubileum för Blackeberg som gymnasieskola och för den skolbyggnad som äntligen stod klar efter fyra år av provisorier och gästspel i andra skolor under realskoletiden.

Text och foto Hans Wolf

Det här gör vi i höst

Det blir säsongstart med föreningens golftävling redan den 7 september på Ljusterö, som vi aviserade redan i förra numret av Medlemsbladet och på hemsidan. Kanske är det ännu sensommar? Höstmånaden oktober startar vi den 2 med ett besök på det omsusade och belönade Polismuseet, tidigare stängt för allmänheten. Stieg Larsson i verkligheten! Boka sedan in den 9 november för vår sedvanliga och populära höstfest i skolan. Den 28 november besöker vi det praktfulla Riddarhuset och får veta vad som döljer sig inom dess anrika väggar. Läs mer på sista sidan!



Ordföranden har ordet

Hej på er alla gamla blackebergare! Vips så börjar sommaren lida mot sitt slut, tiden går bara fortare och fortare. Dags för ett nytt läsår med nya spännande aktiviteter. Innan dess vill jag dock kommentera en del av det som hände under det första halvåret. En viktig men tråkig händelse var att en av våra styrelseledamöter och tillika en respekterad och hängiven lärare, Nils Stenberg, gick bort i slutet av januari efter en kort tids sjukdom. Från det jag slutade skolan till dess jag kom med i föreningens styrelse gick det många år och det var en mycket trevlig upplevelse att återknyta kontakten med Nils. Han var väldigt nyttig i styrelsearbetet där han bland annat bidrog med sin långa erfarenhet och sina outtömliga kunskaper om sina gamla elever. På ett stillsamt, nästan försynt, sätt deltog han i vårt arbete och det kändes lite lustigt när han ibland hälsade på mej

med orden ”hej chefen” vilket var ungefär det sista jag kände mej som inför min gamle geografilärare.

På årsmötet i våras fick vi sedan en ny ledamot i styrelsen, Marie Nehlmark, som är administrativ chef på skolan, vilket tillsammans med Maries positiva person förhoppningsvis kommer att ytterligare underlätta det redan goda samarbetet med skolan.

Själv hade jag vissa hälsoproblem under våren, vilket innebar att jag inte deltog i arbetet under ett par månader. Därför går jag inte närmare in på vad som hänt utan det får ni läsa på andra ställen. När jag återkom ”i tjänst” var det för att tillsammans med Hans Wolf dela ut stipendier på våravslutningen. Det var lika kul som vanligt, ungdomarna verkar ha väldigt roligt när de tar studenten.

Nu kommer en ny termin och nya begivenheter om vilka ni kan läsa på



annan plats i bladet. Det som står först på tur är golfmästerskapet, och där har jag ju aldrig lyckats något vidare, men skam den som ger sig.

Glöm inte bort att anmäla er till de olika evenemangen i höst och framförallt vill jag slå ett slag för höstfesten som nu kommer att arrangeras för tredje gången, fredagen den 9:e november. Väl mött i höst!

Peter Hellström

Årsmöte

Föreningens årsmöte den 15 mars fick sin prägel av styrelseledamoten Nils Stenbergs bortgång. Vice ordföranden Bengt Palmlöf höll ett minnestal och utlyste en tyst minut. Han var rektor på skolan under Nils sista år som lärare. Flera av de närvarande hade deltagit i begravningen i S:t Görans kyrka och den efterföljande minnesstunden. Av minnesartiklar i flera dagstidningar och på föreningens hemsida berättades bland annat att Nils kom till Blackeberg som lärare läsåret 1956-57, skolans första studentår, och genast valdes till skolans sekreterare.

Bengt presiderade också under de fortsatta årsmötesförhandlingarna. Marie Nehlmark, administrativ chef på skolan, valdes in i styrelsen. Ett nytt namn, Ragnar Persson, lades till valberedningen. I övrigt var det fråga om omval, detaljerna om dem finns på hemsidan www.gamlablackebergare.se Kontaktuppgifter till styrelsen finns här intill.

En nyhet presenterades av skattmästaren Göran Folke. Från och med verksamhetsåret 2012 kommer föreningen att använda sig av ett nytt faktureringsystem. Fakturor för Medlemsavgiften, för närvarande 150 kronor – 50 kronor för juniorer fem år efter avgång från skolan – sker från och med nu med e-post. Den som saknar e-post får också i fortsättningen faktura med vanligt brev.



Annika Smith berättar för årsmötet om rektor David Thörnblom i Etiopien, i bakgrunden syns också uppsatspristagaren Malin Carlström.

Stipendiaterna 2011 hade inbjudits men var som vanligt svårfångade. Vår stipendiaten Fredrik Thor befann sig på ett segelfartyg på Stilla havet. Höststipendiaten, uppsatsvinnaren Olivia Lindqvist, som gick sin sista termin i skolan, hade fått förhinder. Men Malin Carlström, författare till ett av de hedersomnämnda bidragen, infann sig. Hon läste ett stycke ur sin novell ”Att glömma och att minnas”. Det övergripande temat för tävlingen var ”Ett förflutet som förföljer”. Hennes berättelse handlar om en kvinna som efter en oväntad händelse - hon läser en dödsannons - ger sig ut på en resa till det förgångna. Det blev ett fängslande och starkt applåderat inslag i årsmötet. Alla belönade uppsatser kan läsas på

vår hemsida.

Till ett spännande skede i skolans förgångna fördes vi av en annan gäst, gamla blackebergaren Annika Smith. Hennes familj hade lärt känna rektor David Thörnblom redan under hans tid i Etiopien efter andra världskrigets slut eftersom hennes far var stationerad där. När familjen återvände till Sverige var det självklart att hon och hennes syster Viveka skulle gå i Blackeberg där David blivit skolans första rektor. Så knöts det närvarande ihop med historien.

Föreningens PG-konto
117 99 11-1

Idrott och politik på stipendiaters agenda

Som vanligt var det rörigt och livligt och stort jubel när Oscar Almgren och Emilia Palm fick ta emot Föreningen Gamla Blackebergares vårstipendium på skolavslutningen den 8 juni. De fick dela lika på 5000 kronor för att de bidragit till sammanhållningen på skolan, på var sitt sätt får man väl tillägga. För det har hänt att belöningen har gått till elever som har delat på samma uppgift, i första hand de så kallade onsdagsaktiviteterna där skolans elever får lära känna varandra.

Några veckor senare får Oscar och Emilia tillfälle att utveckla sin syn på skolan och sina insatser. Båda lämnar skolan efter detta tredje och sista läsår där och står inför nya vägval. De dyker upp i på Medlemsbladets traditionella mötesplats i Vällingby från var sitt håll. Ingen av dem har egentligen rötterna i Bromma. Emilia har växt upp på Ekerö medan Oscar kom till Blackebergs gymnasium från Engelbrektskolan. Det är ett bra exempel på hur Blackeberg kan locka elever också en bit från det naturliga närområdet.

– Jag blev inspirerad av min bror att söka till Blackeberg, berättar Oscar. Det finns ett naturligt sätt att umgås på skolan och man får ut mycket mer än bara själva undervisningen.

Han valde ekonomilinjen, dock inte den omskrivna delen med kinesiska.

– För min del hade jag hört att skolan hade gott rykte, säger Emilia.

Själv gick hon naturvetarlinjen men verkar ha haft en hel del gemensamt med samhällsvetarna. Hon blåste liv i den insomnade skoltidningen Aquila och blev känd för Föreningen Gamla Blackebergare redan som annonsvärvare där.

I egenskap av pennskaft på Aquila fick hon också förtroendet att intervjua statsminister Fredrik Reinfeldt när regeringen samlades på Blackebergs gymnasium för att presentera sin framtidskommission förra hösten – Med-



lemsbladet skrev en del om den händelsen i nr 20.

Något halvår senare var det dags för öppet hus i skolan och då var Emilia i farten igen.

– Jag berättade om skolan för alla som kom dit och som funderade på att söka Blackeberg.

Man får utgå ifrån att det hon förmedlade var positivt för hon tycker att hon har haft en bra gymnasietid som hon gärna vill kalla flexibel, kanske ett annat ord för omväxlande. Till sist fick hon vara toastmaster på den så kallade gubbskivan. Och därmed har vi kanske också sammanfattat varför hon fick stipendiet.

Oscar har bland annat gjort sina insatser som ordförande i skolans idrottsförening. Den omfattar ju många slags aktiviteter men Oscar har en svaghet för amerikansk fotboll vilket han förmodligen lärde sig under ett studieår i USA. Det är ju något helt annat än vår vanliga svenska fotboll med dess inspiration från den brittiska "soccer". Annars tycks undervisningen i USA, i Pennsylvania, inte ha efterlämnat djupare spår. Den var snarast

motsatsen till flexibel, lite stämpelursbetonad där varje dag var den andra lik och där värdfamiljen, kanske begrippligt, hade stenkoll på vad man gjorde.

Enskilda arbeten kan vara ytterligare en fingervisning till intressen och läggning. Oscar som ekonom skapade ett företag som sålde te på flaska med inbyggd sil, vilket ledde till en hel del intresse. Emilia som naturvetare drogs åt det medicinska hållet med ett projekt om sockerberoende.

Efter det trevliga samtalet skiljs vi. Emilia åker tillbaka till Ekerö för att gå på ett pass i sitt sommarjobb på Rastaholms värds hus. Oscar har också haft ett sommarjobb på gång som bartender men tvingas ta det lugnt i stället på grund av en olyckshändelse som det lyckligtvis inte nu märks några spår av. Sparslanten från stipendiet är undanlagd liksom för Emilia som kanske tänker utnyttja den till reskassa. Var vi hittar dem om något år eller så kanske vi får veta på nästa årsmöte i Gamla Blackebergare.

Text och foto: Hans Wolf

Styrelse

Peter Hellström, ordförande
0706 77 63 12
hellstrom.nilsson@telia.com

Bengt Palmlöf, vice ordförande
08-89 20 10, mobil 070 422 8067
bengt.palmlof@hotmail.com

Göran Folke, skattmästare
08-653 36 04
goran.folke@telia.com

AnneMarie Poignant, sekreterare
08-33 56 27
annemarie.poignant@gmail.com

Hans Wolf, Chefred. Medlemsbladet
08-37 09 41
08370941@telia.com

Kerstin Eliasson, program
070 3663928, 08-38 10 72
kerstin_eliasson@tele2.se

Lennart Holmqvist, ledamot
08-59033051
lennartboholmquist@gmail.com

Marianne Berggren, program
tel 08-30 33 58, mobil 0708 74 05 06
kmarianneberggren@hotmail.com

Lena Rönnerfält, ledamot
08-661 25 91, 070 3632591
lena.ronnerfalt@telia.com

Marie Nehlmark, ledamot
08 508386 09
marie.nehlmark@stockholm.se

Bellmans skugga på Urvädersgränd

På Urvädersgränd i backen upp mot Mosebacke torg från Götgatan ligger på vänster sida ett hus som med sin vackra 1700-talsprägel sticker av från omgivningen: Bellmanhuset. Här bodde Bellman i fyra år och skrev de flesta av sina "Fredmans epistlar". Och här samlas ordenssällskapet Par Bricole, grundat 1779. Där var Bellman ordensskald fram till sin död 1795.

En av denna brödrakrets nuvarande medlemmar är Föreningen Gamla Blackebergares skattmästare Göran Folke. Han hade förmedlat ett innehållsrikt besök i de anrika lokalerna den 28 mars. I Riddarsalen med dess sköldbehängda väggar fick vi inte bara höra om husets historia, vars peripeti nog var i slutet av 1930-talet när en pietetsfull restaurering till 1700-talets ursprung kunde förenas med en viss modernisering och Par Bricole drog in. Självfallet fick ordensbrodern Tommy Gustavssons berättelse extra glans när Bellmans musik klingade väl framförd



Gunnar Ekman sjöng och Tommy Gustavsson berättade.

av Gunnar Ekman som nu lär vara tämligen ensam om att imitera alla Bellmans ljudsensationer i sången, något som Bellman själv var känd för.

Uppe på vinden severades en god landgång vid långbord innan det var

dags för kvällens höjdpunkt på samma våningsplan: vårt sällskap fick turas om att titta in i Bellmans lilla rum. Tala om historiens vingslag.

Text och foto: Hans Wolf

Ny "Rent" med klara profiler

Program: "Rent", årets musikal i Blackebergs gymnasium maj 2012

Musik och text: Jonathan Larson

Regi och sånginstruering: Mats Hilmo

Scenografilärare: Beata Molin Westlund

Produktion: Linn Johansson, Martin Schrammel

För ovanlighetens skull har musikleären Mats Hilmo och hans ensemble ur tredje årskursens musikal- och scenografival gripit tillbaka på ett redan tidi-

gare spelat verk i Blackebergs gymnasiums nu rätt långa tradition av musikal. På programmet stod "Rent", Jonathan Larsons version av temat från Puccinis klassiska opera "Bohème" fast Paris vindar är utbytta mot en rivningskåk i New York och den förhärjande sjukdom som ger verket dess tragiska inramning inte längre är tuberkulos utan aids. Och konstnärsbohémerna har blivit ett gäng ungdomar som saknar pengar till hyran.

I Blackeberg spelades "Rent" våren 2008. Den ensemblen är nu spridd för

världens vindar och de som nu framträdde hade då inte ens börjat på gymnasiet. Så varför inte tackla en tacksam uppgift ännu en gång? Mycket har blivit annorlunda. En del mer intima scener som då stannade i minnet som musikaliska höjdpunkter går nu lite mer spårlost förbi. I stället slås man av koncentrationen, engagemanget och helhetssynen. Lagarbetet var starkt då men framtår kanske nu som ännu mer genomarbetat: att få en så stor ensemble att fungera på scenen med så pass driven precision är inte gjort i en handvändning.

Inlevelsen i de enskilda insatserna är också beundransvärd: i huvudrollerna spelets syskonpar Katarina Söderlund och den mångsidiga Matilda Banda – dotter till skolans kökschef och också stipendiat i retoriktävlingen. Lovisa Hammarstedt som Mimi, den enda som fått behålla ett namn från "Bohème", måste också nämnas liksom David Tennander som i dubbel mening makalös drag queen som träffar den återkomne anarkisten Tom – David Grönstrand; klara profiler i mångfalden.

Text och foto: Hans Wolf



Bland hjältar, skurkar och miljonärer

Den till synes outröttlige vandraren Per Haukaas fortsätter på nya upptäcktsfärder. Hans stockholmspromenader syns allt som oftast i publikationer som DN:s På Stan-bilaga men han tar också gärna med sina gamla skolkamrater i Föreningen Gamla Blackebergare på en gratistur. I våras, den 14 maj, var han vår ciceron från Klara-kvarteren till Karlaplan, en rejäl sträcka som kom att omfatta många sidor av Stockholms historia och inte minst personhistoria sedan den gamla hamnen längs Ladugårdslandsviken förvandlats till paradgata, eller till vissas föregelse ”gamla äckliga Strandvägen”.

Början blev i mycket en berättelse om rivningar eftersom de klassiska tidningskvarteren och restaurangerna i Klara är borta. Vid passagen av Gustav Adolfs torg finner man förstas Arvfurstens palats medan Adelcrantz tvillingbyggnad mitt emot, Gustav III:s opera, skattade åt förgängelsen redan för 120 år sedan – den höll på att störta ned i Strömmen enligt Föreningen Gamla Blackebergares guide på Operan för en del år sedan.

Vid början av Strandvägen påminnes vi om ett annat minnesår – 100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse (se mer nedan). I nr 7A tre trappor upp, idag hotell Esplanad, hade han sin sista arbetsplats i Sverige på Mellan-



europiska handelsaktiebolaget innan han rekryterades till sitt historiska uppdrag i Budapest.

Alldeles intill låg Jugoslaviens ambassad där två kroatiska extremister 1971 mördade ambassadören och fäste uppmärksamheten på en av Europas senare exploderande krutdurkar. Per berättade också om manschettskurkar som undgick ståplats i Nybroviken och i stället fick våning på Strandvägen. Den som ibland var deras advokat, Henning Sjöström, hade också sin bo-

stad här.

Det kunde ibland vara en sinkadus att få våning på paradgatan: radiolegendaren Pekka Langer blev uppringd av en dam i ett vanligt lyssnarärende och samtalet slutade med att hon erbjöd honom sin Strandvägs våning!

Efter sällan besökta Nobelparken, där redan lummiga träd gav skydd mot den under kvällen rätt ihärdiga blåsten, väntade långbord i värmen på restaurang Cassi.

Text och foto: Hans Wolf

Raoul Wallenberg - blackebergare i världen?

Raoul Wallenberg gammal blackebergare? Det är kanske att hårdra det hela lite grann men frågan kom upp när Föreningen Gamla Blackebergare passerade hans arbetsplats på Strandvägen några månader före hundraårsminnet av hans födelse den 4 augusti, se ovan.

Våren 1930 tog han studenten på Nya Elementar som då låg vid Hötorget. Sextio år senare var skolan belägen i Åkeshov och indragen i diskussionen om vilka som skulle bestå av Brommas gymnasier. Att Blackebergs gymnasium skulle hysa ett av dem bestämdes av Stockholm s skolmyndigheter. Skolans dåvarande rektor Bengt Palmlöf, vår förenings nuvarande vice ordförande, kom på idén att det skulle ske genom en fusion med Nya Elementar eftersom man då kunde behålla en del av den mycket äldre sko-

lans stipendier.

Nya Elementars elever gjorde för många år sedan en utställning om Raoul Wallenberg och det är naturligt att Blackebergs elever nu har tagit upp den traditionen – vilken skola skulle annars göra det? Det har blivit en välgjord exposé med många dokument och bilder – från gymnasiebetyg till det som finns att säga om hans öde i Stalins fångelser med en kopia av den så kallade Smoltsovrapperten, dödsattesten från Lubjankafängelset, som enda konkreta men ifrågasatta besked om vad som hände honom.

Det är värdefullt att utställningen vidgat perspektivet till en bild av judarnas situation före och under andra världskriget - det sammanhang i vilket



Raoul Wallenbergs verksamhet måste förstås. En monter ägnas också minnesmärkena om honom världen över. Säkerligen kommer skolans bibliotek att förse eleverna med det riktiga underlag som finns för dem som vill fördjupa sig i frågan.

Text och bild: Hans Wolf



Skolan kommer ut ur skuggan

Blackebergs gymnasium hörs ofta av i mediebruset. Förra årets regeringsbesök med programkommissionen var bara ett exempel.

Betygsättning

Den 29 maj upptogs hela Svenska Dagbladets förstasida av en bild av en elevtrio utanför skolbyggnaden. I ett följande uppslag på nyhetssidorna fick läraren Valentina del Gaiso och flera elever uttala sig om problem med betygsättningen.

Som bekant har betygssystemet förändrats och återgått till de gamla bokstavskombinationerna. Skolverket uppgavs inte ha hunnit med att ge lärarna information i tid vilket naturligtvis återspeglade sig i osäkerhet hos eleverna. Så det återstår tydligen en del att göra nu när höstterminen börjat.

Dyrt att sluta skolan

De som gick ut i våras behöver väl inte bekymra sig om detta nu men kan ha andra problem när de ska leva vidare och kanske finansiera fortsatta studier. Förhoppningsvis har studentfirandet inte skapat alltför mycket luft i plånboken. Den 7 april fick tio blackebergare nästan en helsida i Dagens Nyheter ekonomisektion för att utveckla hur dyrt det blivit att gå ut skolan. De kom fram till att det ändå var värt pengarna. Kläderna är dyrast, 4000 kronor i genomsnitt för killarna och mer än en tusenlapp mindre för tjejerna. Ombärligaste tillbehör var studentskylden; detta gäller alltså allmänt, inte enbart i Blackeberg.

Stockholm i mitt hjärta

Under sommaren bestämde sig Dagens Nyheter för att släppa in sina läsare som skribenter i Stockholmsdelens annars redaktionella spalt "Sthlm i mitt hjärta". Först ut var en Blackebergselev, Emma Kragelund. Hon har nu precis påbörjat sitt tredje och sista år i skolan. Men en julimorgon vid T-Centralen var hon på väg till sitt feriejobb och blev inte på bästa humör när spärrvakten vägrade tro att hon hade rätt att åka till reducerat pris. Men det slutade med allmän sämja vid spärren och en hyllning till spärrvakterna, som nog inte är så vana vid uppmuntran. Som tur är såg Emma det som en komplimang att bli uppfattad som lite äldre än hon var.



David Dahlborn, segraren Markus Bauer och Kasri Aldur tar vägen ut ur skuggan vid retoriktävlingen i skolan.

Retoriktävling

Inom skolans väggar var retoriktävlingen den 17 april ett stort evenemang. Första pris gick till Markus Bauer. Andrapristagaren Kasri Aldur, sponsrad av Gamla Blackebergare, var redan ett känt namn för föreningen genom förstapriset i uppsatstävlingen

hösten 2010. Tredje pris tog David Dahlborn hem. Den manliga dominansen var stor bland dem som visade talets gåva inför publik, vi kunde konstatera att det i vår uppsatstävling brukar vara precis tvärtom, mest flickor.

Text och foto: Hans Wolf

55-årsjubileum



LIV i första avgångsklassen som firade 55-årsjubileum med start på en balkong i Näsby Park.



Minnenas dag för 1962 års studenter

Minns någon skoltidens kokosbollar? Om inte, så blev vi påmindas därom när ett drygt sextiotal av 1962 års studenter från AIV, LIV och RIVa,b och c anlände till skolan på eftermiddagen den 5 maj för att fira att femtio år förflutit sedan examensdagarna i mitten av april 1962. Och nostalgiska kokosbollar – från samma leverantör som när det begav sig! – fanns på plats, om nu någon behövde hjälp på traven för att försättas i den rätta ”kommer-du-ihåg-stämningen”. Till detta bidrog också i hög grad vikskärmarna, som jubileumsgruppen hade arrangerat i ljushallen med ett stort antal fotografier från skoltiden, studentskrivningarna i matematik, fysik och engelska samt uppsatsämnena i svenska, liksom tidningsklipp där blackebergsstudenterna berömdes för sina utomordentliga prestationer på fysikprovet med ett flertal stora A. Till skillnad från många andra stockholmsskolor som hade betydligt magrare resultat!

När sålunda minglet med prat och skratt och glada återseenden tagit fart, var det dags för Per Haukaas – festdeltagare med lång och gedigen erfarenhet av att leda vandringar i både Stockholms innerstad och Bromma – att samla en stor skara jubilarer för en mycket uppskattad vandring i Blackeberg. Kring Blackeborgs torg kanske det mesta är sig likt exteriört, medan konditoriet Sten Sture, Kaskad som biograf – även om exteriör och lokal finns kvar - och andra kulturinstitutioner är ett minne blott. Desto mer fängslande var kanske att höra Pers referenser till John Ajvide Lindqvists ”Låt den rätte komma in” och de ruskigheter som där utspelas i blackebergsmiljö.

Torleif Grindahl, särskilt inbjuden blackebergsstudent och mångårig lärare på skolan, hade åtagit sig att genomföra rundvandringar och visning av skolans lokaler, vilket samlade många intresserade deltagare. Somt är sig likt, nu liksom då övervakat av örnen som svävar i ljushallens tak, medan åtskilligt tillkommit i en ny tids- och teknikålder.

Samling före maten skedde som sig bör med bubbel i glaset och dessförinnan fotografering dels med alla samlade i grupp framför entrén, dels klassvis i ljushallen. Fotograferingen sköttes med säker hand av Hans Wolf, Med-



lemsbladets redaktör, som inbjuden fotograf.

Med festdeltagarna bänkade klassvis i elevmatsalen inledde skolans populära kökschef Carlos Banda med att presentera den läckra buffémén, som vi alla nu när kvällen randades såg fram mot att få avnjuta. Carlos gav oss också inblickar i vad dagens elever bjuds till vardags, alltid en soppa, två huvudrätter och en vegetarisk att välja på. Behov av något slags matråd för frågor kring skolans kosthållning? Behövs inte; har eleverna synpunkter kommer de direkt till mig, sa Carlos. Forna dagars matbespisning kändes väldigt fjärran!

Väl stärkta av den utsökta maten, vin i glaset, sorlet och den glada stämningen vid borden kunde deltagarna litet senare på kvällen så smått uppfatta ljudet av mansröster som sjungande närmade sig för att göra entré i elevmatsalen. Det var sånggruppen ”Final Countdown”, som hade kommit för att svara för kvällens underhållning. Fyra prydliga herrar i svartvitrandiga västar med tillhörande färgglada flugor stämde upp till sångglädje på barber shopmanér. En av gruppens medlemmar visade sig vara Sten Palmer, son till Karin Palmer som en del av oss har haft som lärare i fysik. Blackeborgsanknytningarna var alltså legio, som sig

bör en dag som denna. Till allmänmunterhet läste undertecknad senare under kvällen upp talet till lärarna från AIV:s studenter vid gubbskivan. Många hade säkert gärna fortsatt vid borden ett bra tag till, men kl. 24 fick bli tid för uppbrott.

Ett tips för kommande jubileumsarrangörer är att börja i god tid med förberedelser. Vår grupp startade redan för drygt två år sedan med att vi träffades några gånger med mer allmän diskussion om hur stundande jubileum skulle arrangeras. Detta fortsatte senare i mer ordnade former, där inte minst ett omfattande, i tiden utsträckt och många gånger veritabelt detektivarbete vidtog för att spåra upp adresser till alla klasskamrater såväl i Sverige som i Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien och USA.

Slutligen kan nämnas att jubileumsgruppen, med festdeltagarnas goda minne, beslutade att det lilla överskott som festen genererade skulle överlämnas till Föreningen Gamla Blackeborgare och dess stipendieverksamhet.

Den som vill se fler trevliga bilder från jubileet kan gå in på www.blackeberg1962.se
Text: Johan Högberg, medlem i 62:ornas jubileumsgrupp
Foto: Hans Wolf

Höstens program

Polismuseet – rättsfall som skakat Sverige

Inled oktober med inblickar i kriminal- och polishistoria och få kunskap om hur svensk polis fungerar idag – följ med på visning till Polismuseet som 2007 flyttade till Museiparken på Gärdet efter att tidigare ha legat i Polishuset på Kungsholmen.



Foto: Eva Toy, Polismuseet

Samlingarna har en gång varit en studiematerial för poliser och slutna för allmänheten. De omfattar nu närmare 10 000 föremål, många över 100 år gamla. Dels visas polisens utrustning och hjälpmedel, dels får vi höra om olika brottsutredningar och se brottsrelaterade föremål, några från rättsfall som skakat Sverige.

Under året har även tillkommit en specialutställning om Säpo som ger inblick i uppdraget och inriktningen på Säpos verksamhet och som visar vad som görs för att skydda demokratin, till exempel genom samarbetet med nationella och interna-

tionella organisationer när det gäller spionage, terrorism eller säkerhets-skydd. 2009 nominerades museet till European Museum of the Year och Årets Museum i Sverige.

Efter visningen kan de som vill följa med och ta ett glas vin på närbelägna Källhagens värdshus

Tid: tisdagen 2 oktober kl 18.00

Plats: Polismuseet, buss 69 mot Kaknästornet/Blockhusudden. Hållplats Museiparken

Kostnad: 60 kr för medlem, 80 kr för icke-medlem. Erläggs på plats.

Anmälan: Senast den 24 september till Kerstin Eliasson tel 08-38 10 72, mobil 070 366 39 28 e-post kerstin_eliasson@tele2.se

Höstfest

Efter de senaste årens succéer bjuder vi för tredje året i rad in alla gamla blackebergare till höstfest i skolan, såväl föreningens medlemmar och som icke medlemmar. Vi börjar som vanligt med en välkomstdrink med litet tilltugg i ljushallen. Skolans restaurangchef Carlos Banda dukar sedan fram en buffé, denna gång med italienskt tema, i matsalen. Till detta serveras vin, öl eller vatten – allt efter eget behag. Under middagen bjuds på överraskning i form av underhållning. Därpå följer kaffe med dessert.



Kostnaden för välkomstdrink, buffémiddag med vin eller öl samt dessert och underhållning uppgår till 375 kronor för medlemmar – 400 kronor för icke-medlemmar - som sätts in på Föreningen Gamla Blackebergares plusgirokonto 117 99 11 – 1 senast fredagen den 26 oktober 2011. En inbetalning är automatiskt en anmälan till festen.

Under kvällen kommer det också att finnas en bar, som säljer vin, öl och sprit till självkostnadspris.

Tid: Fredagen den 9 november kl 18.30

Plats: Blackebergs gymnasium
Kostnad och anmälan: Se ovan

Riddarhuset, historisk byggprakt

Ett besök på Riddarhuset var en av favoriterna när föreningen för några år sedan genomförde sin enkät om programönskemål. Nu erbjuder vi en guidad visning av Riddarhuset, den svenska stormaktstidens kanske främsta monument och en av norra Europas vackraste byggnader. Riddarhuset betyder två saker: dels avses själva byggnaden Riddarhuspalatset, dels avses en organisation som formellt heter Ridderskapet och Adeln. Riddarhuset tillkom under Sveriges historiska glansperiod, i mitten av 1600-talet då Sverige var en makt att räkna med i Europa och adeln krävde ett representativt palats.



Efter visningen går de som vill tvärs över gatan till Ristorante da Peppe (som vi äldre minns som Rodolfo) och äter en italiensk måltid, där var och en beställer vad han/hon vill ha. Da Peppe har ett brett spektrum både på mat och pris.

Tid: Onsdagen den 28 november kl 18:00

Plats: Riddarhuset, Riddarhustorget 10, Gamla Stan

Kostnad: 70 kr för medlem, 90 kr för icke-medlem. Erläggs på plats.

Anmälan: Senast den 16 november till Marianne Berggren, tel 0708 740506, e-post kmarianneberggren@hotmail.com Vänligen var tydlig i din anmälan med om du bara vill gå på visningen eller om du också vill delta i eftersitsen på da Peppe. Vi måste reservera plats där.

Golf på gång på Ljusterö

Vi påminner om föreningens första evenemang under hösten, den årliga golftävlingen på Ljusterö. Lämpliga färjor går från Östana till Ljusterö kl 09.10 och 09.30. På Ljusterö är vägen skyltad till golfklubben. Var uppmärksam på att fartkamerorna mellan Åkersberga och Östana ofta är aktiverade. Om möjligt så medtag gärna ett bidrag till prisbordet.



Tid: Fredagen den 7 september med första start klockan 10.30.

Plats: Ljusterö golfbana.

Anmälan: Till Göran Folke via mejl goran.folke@telia.com senast den 4 september. Glöm inte att bifoga golf-id till anmälan.

Redaktion

Hans Wolf, chefredaktör
e-post: 08370941@telia.com